

## Opheffing van Pastorale Diensten



Op dinsdag 3 oktober 2006 ging de website Pastorale Diensten van start door het toenmalige predikantenteam. Dat gebeurde met het oplaten van ballonnen door de kinderen van de basisschool De Eshof in Den Haag-Zuidwest. We probeerden als predikanten ook dienstbaar te zijn voor mensen buiten de kerk. We boden aan zoals u op [www.pastoralediensten.nl](http://www.pastoralediensten.nl) kunt/kon vinden:

- begeleiding of vormgeving van belangrijke levensmomenten (o.a. geboorte, huwelijk, overlijden)
- het bieden van een luisterend oor of het geven van begeleiding aan hen die in een crisissituatie (b.v. ziekte, psychische problemen) zijn terechtgekomen
- het ondersteunen in de vormgeving op spiritueel gebied zoeken (vormgeving van het persoonlijk geloof, gebed, zegen).
- het verlenen van bijstand bij het (her)vinden van de zin van het leven, bij het zoeken naar antwoorden op religieuze vragen.

We kregen in het begin veel publiciteit. De eerste jaren liep de website best redelijk. Er kwamen aanvragen voor de doop van jonge kinderen en volwassenen. We werden gevraagd om rouwdiensten te leiden. Een enkele keer was er een aanvraag voor een huwelijksdienst (op het strand). Voor pastorale begeleiding in crisissituaties en voor geestelijke begeleiding werd er minder een beroep op ons gedaan.

Naarmate de tijd vorderde kwamen er steeds minder aanvragen. We konden niet goed greep krijgen hoe we onze diensten meer onder de aandacht konden krijgen behalve door folders neer te leggen op tal van plaatsen waar hulpverlening wordt geboden en meer aan digitale publiciteit te doen. Lag het misschien ook aan onze naam dat we op internet minder makkelijk te vinden zijn? Want is 'pastoraal' niet een te kerkelijk woord?

Intussen veranderde het predikantenteam van samenstelling. Fulltimepredikanten vertrokken, er kwamen anderen voor terug, maar wel met een veel minder grote aanstelling (0,7 en 0,5 fte). En niet elke nieuwe predikant was gezien dat percentage bereid dan wel in staat om in dit project te participeren.

De vraag die de laatste jaren een aantal keren op tafel heeft gelegen, was: kunnen we de website misschien ook ombouwen tot een website die betaalde uitvaarten met een christelijk karakter aanbiedt en die ook met andere personele krachten, waaronder geestelijk verzorgers, dan het eigen predikantenteam werkt? Maar dat zou betekenen dat je je zou moeten losmaken van het kerkelijk verband. Nu is het immers zo dat de gelden naar de kerk gingen. We deden dit werk tenslotte in opdracht van de kerk, en dan ook binnen de officiële werktijd. Die situatie zou dan veranderen.

Nog iets anders deed zich voor: van de bouwer van de website, Gert-Jan van Middelkoop, kwam – na een gesprek – de sterke aanbeveling voor een nieuwe website, omdat deze intussen wel erg gedateerd was en de doelstelling van de website niet meer gehaald werd. Er zou dan dus een hele nieuwe website gemaakt moeten worden. Daarbij komt dat niemand van de huidige predikanten op nog meer werk zit te wachten.

Alles bij elkaar: (1) geen echte aanvragen meer, (2) te weinig mensen om de website in deze vorm overeind te houden, en (3) geen gezamenlijke helderheid hoe het verder moet, heeft ons als predikantenteam doen besluiten om de website per 1 mei 2018 op te heffen.

De Wijkkerkenraad van Zuidwest en de Algemene Kerkenraad zijn intussen verzocht om met dit besluit in te stemmen. Dat is inmiddels gebeurd. Ook de initiatiefnemer van Pastorale Diensten, Jan Eikelboom, is hierover eerder ingelicht.

*Nico Riemersma*